

Beste ouders en verzorgers,

Afgelopen week kwam de 'Goedheiligman' naar school. Voor kinderen altijd een spannende gebeurtenis. Het is vooral een positief feest. Ik zelf herinner me nog wel een Sinterklaasfeest waarbij er behoorlijk met de roe werd gempt. Gelukkig is dat allemaal verleden tijd. We zijn alle ouders die ons helpen met de feesten erg dankbaar. Zonder hulp lukt het ons niet.



Na het Sinterklaasfeest verandert de school in een oogwenk en staat alles nu in het teken van het Kerstfeest. Bij uitstek het feest van 'Vrede'. Dat is zeker nodig in deze wereld, waarin partijen steeds meer tegenover elkaar komen te staan. Waarin het lijkt alsof er geen respect meer is voor elkaar. Het pleidooi van Jan Terlouw in het programma 'De wereld draait door' heeft vele mensen getroffen, zowel jong als oud. Alhoewel sommige commentaren het pleidooi wat naïef vonden. Op welke manier vinden wij het vertrouwen terug? Deze vraag is niet te beantwoorden, maar is wel voor iedereen actueel.

Zoals u in de vorige 'Krijtjes' heeft kunnen lezen, vieren we dit keer het Kerstfeest met alle kinderen in de kerkzaal van 'Het Lichtpunt'. Het Kerstfeest 'samen' vieren is hierbij het allerbelangrijkste. Vanwege de ruimte is het niet mogelijk om de ouders uit te nodigen. Ouders die door de leerkrachten zijn benaderd om te helpen, kunnen wel aanwezig zijn. De viering is op woensdagochtend 21 december.

Voorafgaand aan het Kerstfeest vieren we de adventsweken. Een verwachtingsvolle tijd. Een tijd om uit te kijken naar dat wat komen gaat.

Uit de liedbundel: 'Alles wordt Nieuw'

*Advent is dromen dat Jezus zal komen,
dromen van vrede voor mensen van heden.
Advent is dromen dat Jezus zal komen.
En weer in geuren en kleuren verhalen
wat wij al weten uit oude verhalen:
Herders en sterren, een stal en een kind,
omdat het kerstfeest weer begint.*



Vriendelijke groeten,
Yco Huizinga

Trefwoord OP ZOEK NAAR GOEDE WIL



Als je van goede wil bent, ben je bereid er het beste van te maken en om het goede te doen. Het is niet prettig om op een plek te zijn waar de goede wil ontbreekt.

Goede wil heeft te maken met: zachtmoedigheid, samenwerken, creativiteit, rechtvaardigheid en vredelievendheid.

In de aanloop naar Kerst kijken we naar mensen die van goede wil zijn en naar mensen die ons helpen met van goede wil zijn. Dit aan de hand van de bekende advent verhalen.

Meester Henk en Meester Bertus

Regel van de week 12-12 t/m 16-12
'Iedereen mag een eigen geloof hebben.'



Henny Janssens was uitgenodigd om het eerste agendapunt van de MR-vergadering, de begroting, toe te lichten. Veel is bovenschools geregeld, voor bepaalde budgetten is de school zelf verantwoordelijk. We besluiten Henny direct de eerste vergadering na de zomervakantie weer uit te nodigen voor een soort tussenbalans. We evalueren de Algemene ouderavond en constateren dat het een informatieve avond was met een goed programma. De c/a Andere Tijden doet verslag en we kijken naar het Veiligheidsplan. Dit omvat veel onderwerpen, twee collega's diepen een aantal verder uit en komen tijdens de vergadering van 9 mei a.s. met een plan. De agenda afwerkend komen we bij de OuderTevredenheidsPeiling.

In de Krijtjes van 11 november stond te lezen dat de MR de uitkomsten van deze in juli gehouden peiling gaat behandelen. Op de oproep om ons te helpen met extra informatie over de aspecten 'de informatievoorziening over uw kind' en 'de informatievoorziening over school', is helaas geen response gekomen.

Daarom vragen wij u nogmaals of u met ideeën wilt komen hoe de school haar informatievoorziening (over kind en school) kan verbeteren.

Uw ideeën kunt u richten aan mr.hetkrijt@cogdrenthe.nl

Op 17 januari van het nieuwe jaar vergaderen we weer.
Namens de M.R. Inge Gaasbeek, secretaris.



Andere Tijden in onderwijs

Andere tijden

De uitslag van de tweede peiling is inmiddels bekend. Er gaat nu vanuit de werkgroep een voorstel naar de medezeggenschapsraad. Deze raad zal binnenkort vergaderen. Het is aan de medezeggenschapsraad of het advies wordt opgevolgd of niet.

Namens de werkgroep Andere tijden,
Yco Huizinga

Kleuters in de bieb



Vanmorgen hebben de kleuters een kijkje genomen in onze bibliotheek. Anita en Linda hebben uitgelegd hoe je met je kaart een boek kunt lenen. De kinderen werden al enthousiast toen ze zagen welke mooie prentenboeken er zijn om thuis te gaan bekijken en te lezen samen met u! na de Kerstvakantie begint de uitleen voor de groepen 1/2. Natuurlijk krijgen alle kinderen hun eigen Krijttasje om de boeken in te doen!

Vriendelijke groet,
Henny Janssens



Facebook

Volgt u ons al op Facebook?

Jazeker Het Krijt heeft een eigen facebookpagina!

Ga naar CBSHetKrijt voor actuele foto's en berichtjes van activiteiten, zoals nu bv. het Sinterklaasfeest en Kerst.

Vriendelijke groet,
Bertus en Henny



Datum	Tijd	Activiteit
12 december		Juf Inge jarig
13 december	15.30 uur-16.30 uur	Spreekuur
15 december	19.30 uur-21.30 uur	OR-vergadering
21 december	11.00 uur-12.00 uur	Kerstviering in Het Lichtpunt
23 december		Alle kinderen 's middags vrij
23 december		Uitgave volgende Krijtjes