

Beste ouders en verzorgers,

In deze decembermaand zo vlak voor de kerstvakantie staan we stil bij alles wat ons bezighoudt. Is er nog 'Vrede'. We zingen het wel in het kerstlied: "Vrede op aarde". Jaar in jaar uit horen we van de meest vreselijke dingen. Soms worden we er moedeloos van. Soms lijkt het ook of raken we gewond aan al die berichten. Is het net of het erbij...hoort. 'Het leven gaat verder', horen we dan. En natuurlijk is dat ook zo. Misschien kunnen we de vrede zoeken in kleine dingen. Passend hierbij is het thema van het kerstfeest dit schooljaar: Kerst....een feest van geven. Hebben we echt iets om te geven? Dat kan al in het klein. Een gebaar is al voldoende.



Ik hoop dat het nieuwe jaar een jaar van Vrede wordt. Zo'n wens is groot, dat weet ik. En toch.....we mogen elkaar 'Vrede' toewensen.

Prettige feestdagen en een gelukkig en gezond nieuwjaar toegewenst!!

Vriendelijke groeten

Yco Huizinga

Kerstfeest in de groep

We vieren ons kerstfeest dit jaar in de eigen klas van **18.30 uur tot 19.30 uur**. Als u uw kind brengt en u wilt ondertussen niet naar huis, is er gelegenheid om in het speellokaal te wachten en even gezellig met elkaar te praten en te genieten van glühwein of chocolademelk. Er is life-muziek vanaf 19.15 uur tot 19.45 uur.

De Kerstcommissie

Trefwoord

KERST EEN FEEST VAN GEVEN

We houden van tradities en Kerst is een feest van tradities.

Hoe vieren jullie eigenlijk Kerst en waarom op deze manier ?

Sinterklaas wordt soms een beetje verdrongen door Kerst. We krijgen cadeautjes maar we geven elkaar ook cadeaus.

Ook Jezus kreeg kleine cadeaus bij zijn geboorte. Onder andere van Caspar en Melchior.

Zij nemen geschenken mee die eigenlijk bij een koning horen.



Wij vieren komende week samen het Kerstfeest. We zingen over Kerst, maken werkjes over Kerst en we luisteren naar de verhalen.

Maar bovenal praten we over de bedoeling van Kerst. Wat kunnen wij geven aan anderen ? Moet dat iets groots zijn of iets uit het hart ?

Wij wensen uit ons hart u een heel fijn Kerstfeest en een heel goede start van 2018

Meester Henk en Meester Bertus

Nieuws uit de bieb!

Het is een tijdje rustig geweest met "nieuws vanuit de bieb". Dit betekent echter niet dat we hebben stil gezeten. In de afgelopen periode is er veel overleg geweest tussen de medewerkers van de bibliotheek, de docenten en de directie.

We zijn uitgenodigd tijdens een docenten vergadering om uitleg te geven over de cursus die wij eind vorig schooljaar hebben gedaan. We hebben met elkaar gesproken over leesniveaus, makkelijk lezen boeken, C-boeken, (stil-) lezen in de klas en nog heel veel meer. We hebben met elkaar afgesproken om de communicatie nog verder te optimaliseren om zo de leerlingen nog beter helpen bij het zoeken van een goed/leuk leesboek.

Verder hebben we ook nog overleg gehad met de 2 lees coördinatoren (Jorien en Ellen). Ook met hen hebben we goede afspraken gemaakt. De samenwerking zal naar elkaar duidelijker en daardoor zeer waarschijnlijk ook (nog) beter worden.

Misschien heeft u kind het thuis wel verteld, maar tijdens het verblijf van Sinterklaas in ons land heeft er een heel mooie knutselwerk gehangen bij de ingang van de bieb. Dit werk is gemaakt door Janneke waarvoor onze dank!!! Zie foto. Tevens hadden wij natuurlijk ook alle Sinterklaasboeken tentoon gespreid en werden ze dankbaar gelezen en geleend. We hopen dat iedereen een heel fijn Sinterklaasfeest heeft gehad.

Nu zijn alle Sinterklaasboeken weer in de kast en zijn ze vervangen door onze ruime collectie kerstboeken. Niet alleen prentenboeken, maar zeker ook mooie leesboeken staan nu voor iedereen klaar in de bieb. Hierbij een oproep aan alle kinderen, maar zeker ook aan jullie ouders/verzorgers om vooral te lezen. Ook voorlezen bevelen wij van harte bij jullie aan!!!



We hebben uit de cijfers kunnen opmaken dat wij in de eerste periode van dit schooljaar, dus tot aan de herfstvakantie, minder boeken hebben uitgeleend dan in dezelfde periode van vorig jaar. We gaan natuurlijk uitzoeken hoe of dat komt, maar we maken ons er al wel wat zorgen over. Hebben we misschien toch niet het goede assortiment? We horen graag van jullie of er tips zijn die we zouden kunnen gebruiken in de bibliotheek. Kom ook gerust een keer bij ons binnen lopen. We zijn op dinsdag- en donderdagochtend tot 12.00 uur aanwezig.

De kerstvakantie staat voor de deur. Een perfect moment om te genieten van een mooi boek. Lees ook in de vakantie door of lees eens wat langer aan elkaar voor.

Tenslotte wil ik iedereen namens alle medewerkers van de bieb een heel gelukkig, gezond en liefdevol 2018 wensen.

Met vriendelijke groet,
Anita de Rijke

Lezen en voorlezen: DOEN!!!

Pannenkoekenmix

Het thema van het kerstfeest is: **Kerst...een feest van geven**. De actie om pannenkoekenmix te verzamelen voor mensen die het niet zo ruim hebben, past natuurlijk heel goed bij het thema van dit schooljaar.

We hebben gisteravond 158 pakken pannenkoekenmix weggebracht naar de opstandingskerk in Marsdijk. Waar we hartelijk werden ontvangen en zij heel erg blij waren met de opbrengst!

Verder kregen we een rondleiding en uitleg over het logistieke proces. Heel erg knap en professioneel hoe ze te werk gaan. Morgen worden de mixen in 480 pakketten verwerkt en deze gaan zaterdag naar gezinnen/personen die dit heel erg nodig hebben.

Alle ouders, kinderen, leerkrachten, etc heel erg bedankt voor het inzamelen van deze grote opbrengst.

Ziekmelden

Op de website is een kopje 'ziekmelden' opgenomen. U kunt nu via een klein overzichtje uw kind ziek melden. Daarvan gaat er dan rechtstreeks een mail naar het postvak van de leerkracht. De leerkracht kan voortaan in de mailbox berichten van ouders ontvangen die hun kind ziekmelden. Als er geen melding wordt gemaakt, zoeken we altijd contact. We willen graag weten waar een kind blijft.



The image shows a screenshot of a web form titled 'Het krijt'. At the top, there is a red handprint graphic with the text 'Het krijt' in blue. Below this, the text reads: 'Hieronder kunt u uw zoon/dochter online ziekmelden.' The form contains several input fields: 'Groep kind:' with a dropdown menu showing '-selecteer-', 'Naam kind:', 'E-mailadres:', 'Telefoonnummer:', and 'Opmerking:'. At the bottom right of the form is a button labeled 'Verzenden'.



Datum	Tijd	Activiteit
21 december	18.30 u-19.30 u.	Kerstfeest in de groepen. Het thema is "Feest van geven!" Glühwein en chocolademelk in het speellokaal
	19.15 u. tot 19.45 u.	Life-muziek
22 december	Vanaf 12.00 u.	Alle groepen zijn vrij na 12.00 uur.
8 januari	8.30 u.	De kerstvakantie is voorbij. De school begint weer.

Regel van de week: *We helpen elkaar als dat kan en als dat mag*

